



בס"ד, ט"ז אדר א' תשע"ד

המלצה

הנני להמליץ בזה עבור המפעל החשוב "דרכי מרים" מיסודו של איש החסד והצדקה, רב הפעלים הרב ישראל וינגרטן ז"ל.

מבחנו של עם ומבחנה של חברה היא ביחסה אל אותם חוליות בתוכה, שמציאות החיים לא היטיבה עמהם. והקשיים מולם הם ניצבים, דבר יום ביומו, בלתי נתפסים בעיני אלו שזכו לטוב, לברכה ולבריאות.

ארגון "דרכי מרים" לקח על עצמו משימה גדולה של סיוע לחולים במחלות קשות רח"ל, להטות שכם וכתף, להעטיר אהבה וחום למשפחות אלו הזקוקים לכך כל - כך, בהסעות לבתי חולים ובסיוע כלכלי ומורלי ככל אשר נצרך.

הקשיים הניחתים באחת על ראשיהם של אלו שנקלעו למעגל החולי והכאב, הינם בלתי נתפסים. ב"דרכי מרים" יודעים כי מעבר למלחמה הפיזית על הישרדות ורפואה שהיא מנת חלקו של החולה, נפגעים בו זמנית המעגלים הקרובים אליו - בני המשפחה המטפלים בו. אל החלל הזה נכנסת פעילות המבורכת הדואגת לכל הרבדים הנפגעים מהמצב הקשה, ומסייעת ככל שניתן בהסעתם של החולים וקרוביהם לקבלת הטיפול, דואגת להזנתם וסיעודם, כמו גם למצבם הכלכלי והרגשי שנפגע בעקבות זאת.

פעילותם חוצת המגזרים של המתנדבים ואנשי העשייה מוכרת לכל מי שנאלץ לפקוד את המחלקות הקשות. עשייתם שהינה לשם שמים מבקשת להיטיב עם הזקוקים להם, ללא מגבלות של זמן, כסף או כבוד, אלא רק משום הערבות ההדדית ותחושת המחויבות התובעת מהם להעניק ממה שחננם ה'.

"אשרי משכיל אל דל" - לשון מעניינת נקט דוד המלך בתהילים, בבואו לשבח את התומך בדל וסועדו וקראו: "משכיל". וכי מה עושה השכל לדל? מבארים המפרשים כי דוד המלך שיבח את מי שיודע לשתף את המחשבה והשכל בטרם בא לעזור לדל, כדי שהסיוע אכן יענה על הצרכים.

כזה הוא ארגון "דרכי מרים" אשר בצד הושטת שכם וכתף לאותם אלו הזקוקים לכך, הם נושאים בעול בחכמה ובתבונה למען שהסיוע ייתן מענה ראוי ומקיף על הצרכים.

כמי שחרטה על דגלה את ההתנדבות והאזרחות המופתית למען החלשים שבחברה, אני חש כי 'אות הנשיא למתנדב' יימצא כראוי לה, וראוי למתנדביה המסורים.

בכבוד רב

שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

